

## Nieuwjaarsbrief 2021.

Voor de 1<sup>e</sup> keer in de 13 jaar dat we in onze woontoren wonen, hebben we dit jaar geen gezamenlijke Kerstmaaltijd gehad en zal er ook geen Nieuwjaarsreceptie zijn.

Ongewenst! Merkwaardig! Naar!

Maar de corona-epidemie staat het ons helaas niet toe.

Wat was 2020 trouwens een uitzonderlijk en gedenkwaardig jaar.

Getekend door:

..... vaak onterecht hoge rekening van onze warmte-leverancier Eteck.

..... door een ( eindelijk!!) grondige inspectie van onze verwarmingsinstallatie door de fa. Bonarius.

En vooral ..... door corona

Niemand kon er omheen....

Aanvankelijk slechts een dreiging, die zich in China ontwikkelde, maar in februari (carnaval) kwam die steeds dichterbij.

Half maart volgde de 1<sup>e</sup> coronagolf in Nederland met een lockdown als gevolg.

Gelukkig hadden we nog op 25 februari onze Algemene Ledenvergadering kunnen hebben.

Afgezien van de gevolgen die dat voor elk van ons had voor eigen plannen en contacten, moesten we als bestuur met spijt besluiten geen gezamenlijke activiteiten in de Salon meer te laten plaatsvinden.

De meesten van ons zullen gedacht hebben, dat we met enkele weken of maanden dit probleem weer achter de rug zouden hebben. Nu zijn we al erg blij als het in de zomer van 2021 zijn dreiging verloren heeft.

In het begin, waren er nog spontane initiatieven ter compensatie van het gemis:

Gerbera's van Portaal, geraniums van Lief en Leed, spontane tekeningen van de schoolkinderen etc.

Gegeven veel onduidelijkheid – zelfs bij deskundigen - varieerden ook de maatregelen die we namen. Anderhalve meter was nodig.

Maar mondkapjes werden aanvankelijk overbodig geacht.

Later wel aangeraden in de lift. Vervolgens ook in algemene ruimten.

Ditzelfde gebeurde met de desinfectiemiddelen.

Het leed leek zich in ziekenhuizen en verzorgingscentra af te spelen en onze woongroep voorbij te gaan.

Wij waren immers allemaal voorzichtig en begaven ons niet in uitpattingen?

Helaas, helaas.

Drie van ons werden in het afgelopen jaar door het virus geïnfecteerd. Voor ons trouwe en gewaardeerde lid Jaap Tippens werd het fataal.

Op 25 november moest zijn lichaam de strijd opgeven.

Op woensdag 2 december was de stemmige en emotionele afscheidsbijeenkomst waarin 2 bestuursleden onze woongroep vertegenwoordigden en de voorzitter een gedachteniswoord sprak.

Jaap was een trouw, actief en altijd positief ingesteld woongroep-lid.

Wij zullen hem missen. En dat geldt voor Agnes des te meer.

We wensen haar ook op deze plaats veel moed en kracht toe om verder te gaan.

In het afgelopen jaar vereiste de gezondheidstoestand van Henriëtte enkele keren een korte opname in het ziekenhuis. De laatste keer bleek echter, dat ze zoveel ondersteuning nodig, had dat een opname in St. Pieters Blokland Gasthuis raadzamer was.

Kortgeleden hoorden we van haar zoon Paul dat ze ons definitief gaat verlaten.

Daarnaast weten we, dat Rianne Kok eind augustus verhuisde naar het fraaie plaatsje Lochem. Het vervullen van haar vacature viel door diverse omstandigheden niet mee.

Maar inmiddels hebben kandidaten zich aangediend en heeft er gelukkig ook een keuze plaatsgevonden.

Ook dat moest – opnieuw helaas – anders dan we ooit afgesproken hadden gebeuren. In een gezamenlijk overleg van Welkomstcommissie en Bestuur. Voordeel is wel, dat we in die vergadering met unanimitieit kozen voor mevr. Anette de Goede. We zijn nog bezig te zoeken naar een leuke en verantwoorde (!) wijze om haar aan de woongroep en de woongroep beter aan haar voor te stellen.

Afgezien van Henriëtte en de coronapatiënten waren er in de loop van 2020 diverse leden, die met (soms ernstige!) gezondheidsklachten kampten of zelfs 1 of enkele nachtjes in het ziekenhuis moesten doorbrengen. Ik noem ze hier niet bij name, uit vrees iemand over te slaan.

De werkgroep Lief en Leed heeft steeds, als de informatie met hen gedeeld werd, gereageerd met een bloemetje of anderszins, want we willen ons samen immers inspannen om – ondanks alle beperkingen – een hechte, warme, sympathieke woongroep te zijn.

Voor en met elkaar.

Allen die zich daarvoor in het afgelopen jaar hebben ingezet, bestuurlijk, in één van de commissies, in inzetbaarheid of uit persoonlijke zorg:

HEEL HARTELIJK BEDANKT DAARVOOR!

Tot slot.

Deze hele corona-ellende heeft ons geleerd dat we veel kwetsbaarder zijn, dan we zelf beseften. Wie weet uit welke hoek het gevaar precies komt?

Wat zijn wij mensen toch een ademtocht.

Wie had dit alles voorspeld? Of wie kent de toekomst ècht?

Maar hoewel er erg veel is, wat we niet weten, we kunnen wel beslissen!

En ons dingen stellig voornemen!

Beslissen trouw te zijn. Beslissen woord te houden.

Beslissen vriendelijk te zijn en dat te blijven voor elkaar.

Omdat we medemensen zijn. Omdat iedereen van betekenis is.

En omdat we samen een ideaal onderschreven hebben.

**Het woongroep-ideaal om persoonlijk en als groep “goede naobers” voor elkaar te zijn.**

Mag 2021 voor u persoonlijk een jaar zijn van gezondheid en geluk.

En mag het voor ons als woongroep een jaar zijn van nieuw elan, van nieuwe inzet en nieuwe activiteiten om er met elkaar een plezierige levensavond van te maken.

Prosit.

**HET BESTUUR VAN WOONGROEP “DE LAAK”  
WENST U EEN GEZOND EN GELUKKIG 2021.**